



Steen Toft Jørgensen • Dig

Math Teacher at DTU Compute (Technical University of Denmark). An...

2u • Redigeret •

...

Videregående studier kæmper med de studerendes manglende evner til at læse længere tekster.

Berlingske har en artikel i dag d. 30/11-2024 om svenske elite universiteter, hvor lærerne må simplificere læsestoffet - selv om de studerende har høje karakterer fra gymnasiet.

Men ikke det samme gælder Danmark?

Jeg konstaterer, at DTU-studerende i matematik på 1. år foretrækker videoer af forelæsninger frem for at læse pensum givet ved lange noter i PDF-format. Ofte tager de skærmklip af de filmede tavler frem for at finde sætningen, beviset eller eksemplet i noterne og lave skærmklip af disse.

Det hedder iøvrigt "studerende" og ikke "elever" på et universitet.

Det er noget af et arbejde at få nye studerende til at opføre sig som studerende!

På Sveriges mest eftertragtede universitet har eleverne svært ved at læse

Flera svenska lektorer beretter om studerende, der har svært ved at læse lange tekster på Sveriges fineste universiteter. Selvom eleverne kommer ind med topkarakterer fra gymnasierne, har universitetene været nødsaget til at forsimple undervisningen.

Anna Rajas
Foto: Åsa Blomberg

Læsestørrelsen i Sverige er ikke højt et al. de øverste eftertragtede i landet, men næste også for at være et af verdens bedste skolesystem.

Men noget er under forståelse. Elevernes forudsætninger for at gå på universiteterne børde være de samme som før.

Alligevel oplyses undervisning på universiteter i Lund - og flere andre steder i Sverige - som ikke er mere tilgængelig.

På mode af trojekratet fra gymnasierne er flere lektorer på Lunds universitet begejstret for at betone om studerende, der ikke har svært ved at forstå sig i længere tekster, men også kæmpet med ordflidighed og læsfærdighederne.

Den siger vi lige igen. Eleverne har simpelthen svært ved at læse længere tekster og boger.

Selv på litteraturoptreden fortæller underviserne om studerende, der ikke også ved at komme igennem en hel bog.

Det skriver Sydsvenskan, der har talt med en række lektorer og professorer på Lunds og Malmø universiteter.

At have værkslagt ved at læse var tiliggørsagten, der var nødt til at diskutere hvilke ting der ikke var i universitetet.

Sikker et del ikke læser.

Og der er ikke læser i Lund, et universitet, som ikke har et akademisk end for.

Hunnebæk har det fællesmæssigt med os også.

Hunnebæk fortæller om teknologien, der hjælper med at holde et element af undervisningen, nemt flere ikke plejer at vare en del af tankesprængningen.

Eleverne skal læse mindst én skolematerie bog fra enste til anden,

Maja Nira Lundsgaard, som er programleder og underviser på højlegetidsskolen, skyder det, at fine elever har problemer med indskriptionsen.

Det ses også på aktivitetsdokumentet på Lunds universitet:

Man bliver sat, derudover i arkitektur,



Førre og farre elever på de svenske universiteter lader til at læse kompakt i gennem længe tekster eller høje høje. Det beretter flere lektorer og professorer fra nogle af landets mest eftertragtede universiteter. Arkivfoto: Sebastian Raskant/WI/Offerte Scenep

men godt og hurtigt, påbegyndt gennem undervisningens læsning for sin egen.

Men det virker dog ikke længere, fastholder hun - og hvis de er ikke det, så har de ikke fået til at læse alt det.

End ikke på undervisningen for strategisk kommunikation på Copenhagen Business School kan professor Jesper Falck holde længere foredrag om lange og vidreflektere besvarelser i akademiiske opgaver, fastholder han.

I stedet er de overordnede begreber af synet i kurset formuleret:

Vi ser elever er meget ambitiøse og dygtige, men konkurrencen har endbetragteligt øget, mensund undervisningen har endbetragteligt øget,

De skriver i staccato og genoptager politen fra PowerPoint,» fortæller han til Sydsvenskan.

Indstigningskriteriet på universiteterne i Sverige er dog ikke et mål i sig selv, men et udtryk for nogen, at universiteterne har et højt niveau af undervisning. Og det ses på mange områder.

År 2000 tog forsker Agneta Goto, nu professor i kognitiv videnskab ved Lund University, et stor blandt studenter ud af de nye generationer af elever og deres undervisningsmetoder.

Hunnebæk fortæller også om eleverne ikke længere tilhører den samme demografi som tidligere.

Mens et andet årti, før hun startede sig ind i den svenska didaktikken, da også den lange opplæringen også i sin retning.

Det er naturlig forståelsesvækkelse, der danner til grund for svært ved at læse.

Svenja Lundsgaard beror ikke andre andre andre,

at læse hørte læser i en undervisningsmeddelelse, at mindst 20 procent af eleverne lytter til boger frem for at læse dem.

Selv prisvindende, at de ikke læser nogen,

Det skriver hun i sin rapport.

Det er dog ikke et samlet konklusion, at læserne ikke læser, men en undersøgelse, der viser både i den svenska folkeskole og på universiteterne forsvandt at læserne undervis-

ningsmæssigt. Prisvindende tilsvarende, at man er begejstret for at læse, men ikke læser, at læserne ikke læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Det er også en konklusion, der viser, at læserne ikke læser, når de læser, tage mærke og fornød-

ne, hvad de læser.

Thomas Grum og 74 til

19 kommentarer · 3 genopslag

Synes godt om

Kommenter

Slå op igen

Send

10.864 eksponeringer

Vis nøgletal